

# Bijbelstudie opdragen kinderen in christelijke gemeente Het Keerpunt

Versie augustus 2010.

## Letterlijke betekenis “opdragen”.

### **op-dra-gen** (ov.w.w.)

**1** heiligen, toewijden => *celebreren*

**2** iem. dwingend vragen (iets te doen) => *belasten met, opgeven*

**3** (iets) zo lang dragen tot het geheel versleten is => *afdragen*

Lees samen:

- Exodus 13: 11-16
- Lukas 2: 21 -28
- Markus 10: 13-16

### Exodus 13: 11-16 (NBG vertaling)

11 Wanneer de HERE ons naar het land heeft gebracht dat Hij lang geleden aan onze voorouders heeft beloofd en waar de Kanaänieten nu wonen, onthoud dan 12 dat alle oudste zonen en het eerstgeborene van de dieren aan de HERE toebehoren en geef deze ook aan Hem. 13 Een eerstgeboren ezelsveulen kunt u terugkrijgen van de HERE in ruil voor een lam. Maar als u besluit niet te ruilen, moet u het ezelsveulen doden. Uw oudste zoon móet u echter terugkopen van de HERE. 14 Als uw zoon later vraagt: ‘Wat betekent dit allemaal?’, dan moet u hem vertellen: ‘Met machtige wonderen bevrijdde de HERE ons uit Egypte en uit de slavernij. 15 Faraó wilde ons niet laten gaan en daarom doodde de HERE alle eerstgeborenen van Egypte, zowel van de mensen als van de dieren. Daarom geef ik alle mannelijke eerstgeborenen aan de HERE. Het eerstgeborene van de dieren offer ik aan de HERE en mijn oudste zoon koop ik van de HERE terug’. 16 Deze herdenking kenmerkt ons als het volk van de HERE, alsof Hij Zijn merkteken op onze handen en voorhoofden had gezet. Wij herdenken dat de HERE ons met een sterke hand uit Egypte heeft bevrijd.”

### Lukas 2:21- 24 (Telos vertaling)

21 En toen acht dagen waren vervuld om Hem te besnijden, ontving Hij de naam Jezus, die door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot was ontvangen. 22 En toen de dagen van hun reiniging naar de wet van Mozes waren vervuld, brachten zij Hem naar Jeruzalem **om Hem op te dragen / aan de Heer voor te stellen** 23 (zoals geschreven staat in de wet van de Heer: ‘Alles wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal de Heer heilig worden genoemd’), 24 en om een offer te brengen volgens wat in de wet van de Heer gezegd is: een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

25 ¶ En zie, er was een man in Jeruzalem wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en godvrezend en verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. 26 En hij had een Goddelijke aanwijzing ontvangen door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heer had gezien. 27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om volgens de gewoonte van de wet met Hem te doen, 28 nam hij het in zijn armen en hij loofde God. **34 Simeon zegende hen** (Jozef en Maria)

### Markus 10:13-16 (Telos vertaling)

13 Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat Hij ze zou aanraken, maar de discipelen traden daartegen op. 14 Jezus zag het en nam hun dat kwalijk. "Laat die kinderen toch bij Mij komen", zei Hij. "Houd ze niet tegen, want juist voor kinderen is het Koninkrijk van God. 15 Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het Koninkrijk van God gelooft, er nooit kan komen." 16 Hij nam de kinderen in Zijn armen, legde Zijn handen op hun hoofd en zegende hen.

### Vragen

1. Welke van de drie letterlijke betekenissen van “opdragen” is van toepassing bij ons?
2. In Lucas 2:22 komt het woord “opdragen” in de bijbel voor. Het Griekse “*para-stesai*”, wat door de NBG vertaalt met “voorstellen”...en in de NBV met “aanbieden”..., betekent letterlijk iets van: Zetten naast / In bewaring geven bij / Ten dienste stellen van. Wat houdt in de context van Exodus 13 en Lukas 2 “opdragen” in en waarom dragen ze hun kind aan God op? Geldt dat ook voor ons?
3. In veel kerken worden kinderen gedoopt. Wij kennen alleen de doop op grond van geloof, dus volwassendoop. Heeft de handeling “opdragen” dezelfde betekenis als “kinderdoop”?
4. Wat betekend het voor jou dat je kind in de gemeente wordt opgedragen? Welke verwachting spreek je hiermee uit naar: God, je kind, jezelf, de gemeente?
5. Hoe gaf de Here Jezus vorm aan het zegenen van de kinderen? Wat kunnen we daarvan leren?

# Hoe gaat het opdragen van kinderen in christelijke gemeente Het Keerpunt

Versie augustus 2010.

## 1. Wat is het opdragen van kinderen?

In Psalm 139: 13- 16 staat: *U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor U geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in Uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.*

Je “maakt” geen kinderen, je ontvangt ze als een kostbaar geschenk van God. Hij is de Schepper en je ontvangt van Hem een kind om voor te zorgen. Ouders die een kind mogen ontvangen hebben vaak de wens om met de dank van hun hart ook het kind bij God te brengen. Daarmee willen zij uitdrukken dat het kind een geschenk van God is - het is door God “gevormd” en “geweven” (Psalm 139:13). Dit “brengen” van het kind bij God in het midden van de gemeente noemen we “opdragen”. In het Nieuwe Testament zien we iets dergelijks gebeuren als Jozef en Maria hun eerste zoon, de Here Jezus, in de tempel aan de Here God “voorstellen” (Lukas 2:22). Zij waren vanwege de Joodse wet hiertoe verplicht (Exodus 13:2, 12), en zullen met volle instemming hebben gehoorzaamd.

Het opdragen zoals wij dat doen is geen verplichting, maar een mogelijkheid waar de ouders vrij op in mogen gaan. Kinderen zijn geheiligd in het geloof van de ouders (1 Korinthiërs 7:14). Dat wil zeggen dat zij het voorrecht hebben om op te groeien in een omgeving waar Gods Woord en genade centraal staan, en daar past bij dat vader en moeder hun kind aan God, en ook aan de gemeente voorstellen. Daarbij beloven zij met Gods hulp te leven en op te voeden volgens de woorden van de Here Jezus in Markus 10:13-16. Nadruk valt hierbij op de vrije toegang die kinderen tot de Here Jezus horen te hebben. Hindernissen thuis, maar ook in de gemeente, moeten zo mogelijk worden weggehaald. Ouders en gemeente beloven het kind vertrouwd te maken met Gods Woord, met het gebed, met de aanbidding van God.

We hechten eraan dat kinderen ook worden voorgesteld aan de gemeente. Ook daar vindt een stuk vorming van hun leven plaats. Daar wordt voor hen gebeden, en wordt tevens meegekeken over de schouders van de ouders. Want ook de ouders hebben de steun van het gebed, en soms de wijze raad van anderen, nodig. De gemeente heeft in deze dus ook een verantwoordelijkheid.

## 2. Welke kinderen kunnen worden opgedragen?

Omdat we de woorden van de Here Jezus in Markus 10:14 als uitgangspunt nemen, leggen we geen kind een duimbreed in de weg. Alle kinderen mogen door ouders, of plaatsvervangende verzorgers, in het midden van de gemeente bij God gebracht worden. Als één van de ouders van een kind ongelovig is, kan het kind toch opgedragen worden. Ook de niet-gelovige partner mag tijdens de opdrachtdienst naar voren komen, als hij of zij met de christelijke opvoeding instemt. De leeftijd van een kind dat wordt opgedragen is aan geen grens gebonden. Maar als een kind er zelf geen prijs op stelt, kan het niet tot opdragen gedwongen worden.

## 3. Hoe gaat “opdragen” binnen christelijke gemeente Het Keerpunt in zijn werk?

In de gemeente bestaat er de mogelijkheid voor de ouders om hun kind(eren) op te dragen aan de Here God tijdens de dienst.

Met het opdragen vragen de ouders een zegen over hun kind en geven zij ten overstaande van God en de Gemeente aan dat ze hun kind(eren) willen opvoeden, zoals God dat bedoeld heeft.

Wanneer ouders hun kind willen opdragen aan de Here God, lichten zij één van de oudsten in. In overleg met elkaar wordt er een datum afgesproken waarbij het kind in de dienst wordt opgedragen in de gemeente. Er volgt een gesprek met de ouders waarin e.e.a wordt uitgelegd over het opdragen en over zegenen. In de dienst zullen de ouders het kind aan de gemeente voorstellen en zal de “Oudste van Dienst” een zegenbede over de ouders en het kind uitspreken.

### Vragen

6. Zijn er nog vragen / opmerkingen over bovenstaande stukje?
7. Wie gaat jullie kind opdragen. Weet hij / zij wat het betekend?